



Att komma igång igen

Efter några månaders vistelse i Sverige under vintern är nu Kerstin Nilsson tillbaka i Kenya och hemmabasen Chesinende. Några intryck av hur det var att komma tillbaka delar hon här.

Kanske du som läser detta någon gång har flyttat tillbaka till en plats där du tidigare bott. Eller varit borta i en helt annan miljö och kommit tillbaka till din normala omgivning. I så fall vet du lite hur min tillvaro varit den senaste månaden. Rent praktiskt handlar det om att uppdatera betalningar och fylla på i kyl och skafferi. Socialt är det viktigt att hälsa på i församlingar och framföra

för knappt en som jag förväntat. Ett par besök till elverket löste problemet. Veckorna innan jag for till Sverige i december hade min kyl lagt av. Men när jag kom tillbaka och startade den verkade den fungera. Efterhand steg dock temperaturen och var till slut bara några grader under rumstemperatur. Då blev det en tur till Kericho och inköp av en ny kyl.

Den första större aktiviteten sker 16–20 april. Då planerar vi att ha en undervisningsträning för evangelister som inte kunde delta i den träning vi hade i slutet av maj i fjor. Vi räknar med 18 kursdeltagare och kommer att vara på Atemo missionsstation. Evangelisterna har fått



Förbön för Kerstin i Ekets missionshus dagen före utresa till Kenya.

hälsningar från kristna syskon i Sverige. Dagliga rutiner är delvis som i Sverige men en hel del är också annorlunda.

Försoningsarbetet som är min huvuduppgift har delvis fortgått så jag behövde bli uppdaterad om läget. En hel del kontakter kan man sköta per telefon och epost. Men det bästa är ändå att träffa personer ansikte mot ansikte. Det bidrog till att det blev en resa till Nairobi i slutet av mars. Då fick jag också möjlighet att fylla på lagret av Biblar i olika storlek, färg och språk.

Jag hade förbetalt elen innan jag reste och blev därför mycket förvånad när min räkning visade sig vara i storlek av tre månaders förbrukning i stället

Ett annat långdraget ärende har varit bilens höga motoroljeförbrukning trots upprepade reparationer. Jag har resonerat med olika personer som förstår sig på bilar och vad som kan behöva göras. Jag har pratat med folket på verkstaden och inhämtat prisuppgifter för reservdelar från Toyota. Och rådgjort med missionsledningen hemma. Nu hoppas vi att ett nytt försök gör att den blir bra.



I Sverige och Finland finns det grupper av stickande och virkande människor som gör mössor, tröjor, filtar och annat fint som skänks till olika platser där det ges till behövande. Sista söndagen i mars hade Kerstin med en del tröjor och mössor till ett barndop i Saino pastorat för att ge till de döpta barnen. Bara ett av barnen var liten nog för en tröja, s k Yemenväst. De andra fick var sin mössa.



Hög elräkning. Tillbaka i Chesinende var elräkningen väldigt stor. Det visade sig att elverket under ett halvår endast gjort uppskattningar av förbrukningen.

sin utbildning på Atemo Bible College som ligger i nära anslutning till stationen. Lite inköp för det och kontakter med olika berörda personer är en del av mitt uppdrag inför kursen.

Det finns en önskan från Nordvästra stiftet att vi ska komma till dem med fredsundervisningen. Det är ett böneämne att det ska bli av. Det behövs praktisk och ekonomisk planering men framför allt förbön att Herren ska leda i allt!

Bilderna visar lite annat jag deltagit i.

KERSTIN NILSSON
MISSIONÄR I KENYA

Peru Evangelisk-lutherska kyrkan i Chiclayo, IELCH

Missionärsparet Lisa och Hjalmar Unosson med sonen Erik anlände till Peru den 3 april. De tillbringade en dryg vecka tillsammans med familjen Jan Ulrik och Ann-Charlotte Smetana i Chiclayo för att bekanta sig lite med staden och människorna och för att få möta kyrkan. De



Lisa, Hjalmar och Erik på väg till Peru.

kommande månaderna kommer Unossons att bo i Arequipa i södra Peru för att studera språk och kultur. Följ dem i bön och på ELMs blogg.

Familjen Smetana håller nu på att avsluta sin tid i Peru. Ännu ett känslofyllt uppbrott väntar dem. De landar i Sverige den 9 juni och därefter följer en efteranställning på knappt fyra månader för vila, återhämtning och enstaka informationsuppdrag. Planen är att de ska medverka vid ELM Syds sommarmöte 13–15 juli i Kristianstad och på Fridhems sommarläger 26–29 juli i Vännäs.

Projektet med pastorslöner går framåt och många församlingsmedlemmar har tecknat sig för en summa som de har möjlighet att ge. Det har blivit tydligt för många av att de har ansvar för sin pastor och att han är värd sin lön. Missionen har lovat att stå för en del men tanken är att insatsen utifrån ska minska med tiden och att kyrkans ansvar ska öka. Pengarna kommer att gå till IELCH centralt, som sedan i sin tur kommer att fördela pengarna.

Kyrkan i Chiclayo har skickat två engagerade ungdomar, Diego Monja Chavez och Emanuel Llontop, till Arequipa i södra Peru för att gå bibelskola på Setela, som drivs av Norsk Luthersk Misjonssamband. ELM finns med och stödjer detta ekonomiskt.

Steffen Baagø Madsen arbetar troget som enda missionär i ett relativt nytt arbete i Piura. Hans fru Kate är i högsta grad engagerad i arbetet, men på ideell basis. Familjen åker till Danmark i sommar på mittperiodsvisstelse. Låt oss följa dem i bön.

Behovet av att rekrytera fler missionärer till Peru är stort och vi vill lägga det på era

Stöd ELMs missionsarbete:
Swish: 123-495 65 95

Plusgiro: 5 58 43-7
Bankgiro: 476-1144

hjärtan. ELMs målsättning är att ha två enheter på plats i Chiclayo och två i Piura. Nu när familjen Jan Ulrik och Ann-Charlotte Smetana åker hem lämnas Chiclayo tomt en tid innan familjen Hjalmar och Lisa Unosson flyttar dit. Vi arbetar för att hitta missionärer som kan arbeta tillsammans med kyrkan och Unossons så att de inte blir ensamma där. Behoven i Piura är måhända ännu större. Det fortsatta arbetet i Piura står och faller med om vi får ut fler missionärer. ELM arbetar intensivt med denna fråga. Ska vi tvingas lägga ner arbetet i Piura för att vi inte har fler missionärer? Be att Herren ska kalla och utrusta tjänare som är beredda att gå och be att du själv ska vara lydig mot Herren om han kallar dig.

Eritrea Evangelisk-lutherska kyrkan i Eritrea, ELCE

ELM har bjudit in gäster från den evangelisk-lutherska kyrkan i Eritrea till årskonferensen: kyrkans ordförande *qeshi* Simon Gebrekristos och generalsekreteraren Temesghen Berhane.



Gebrekrstos och Berhane.

Etiopien Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka, EELC

24–30 april planeras ett besök i Sverige av *qes* Mekonnen Geremew och *qes* Mussie Alazar. Mussie är ordförande för den evangelisk-lutherska kyrkan i Etiopien och Mekonnen är rektor för den teologiska utbildning som kyrkan där driver. Orsaken till besöket är deltagande i ett seminarium på Missionsgården Strandhem den 26 april om författandet av en bok om EELCs historia. En lång rad gäster har bjudits in. Från svenskt håll är det Bengt Hjort som leder arbetet.

De konsultationer som genomfördes i mitten av mars i Addis Abeba mellan EELC, ELM och Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF) avlöpte väl. I två dagar samtalade representanterna om hur arbetet har sett ut och var vi står i dag och hur vi önskar att det utvecklar sig. En ständigt återkommande punkt var kommunikationen. Både SLEF och ELM uppmuntrade EELC att investera i lämplig teknisk utrustning för att underlätta denna. Därtill kommer

även att tillgången på internetuppkoppling vissa perioder är svag.

ELM framför ett hjärtligt tack för den fantastiska responsen på insamlingen till Luthieran Theological Seminary i Asella. Denna teologiska utbildning är ett nav i kyrkans arbete och behoven där är mycket stora.

Kenya Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya, ELCK

Kerstin Nilsson skriver i sitt nyhetsbrev: "Fredsoch- och försoningsarbetet har två inriktningar:

inåt eller inom evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK) för försoning och enande av de olika delarna i kyrkan och *utåt*, med fokus på områden i Kenya där etniska konflikter förekommit eller förekommer.

Inriktningen *inåt* är jag inte direkt inblandad i just nu. Den utåtriktade delen pekar nu mest på områden i nordvästra stiftet där pokot- och marakwet-folken varit i konflikt. Redan i fjol hade vi planerat att hålla några 'Healing the Wounds of Ethnic Conflict'-workshops där men nya våldsamheter blossade upp och det var inte möjligt att fullfölja planerna. Sedan kom de politiska valen med kampanjer och spänningen kring det. Men nu verkar det ändå öppna sig med möjligheter att planera för workshops.

I min roll som ELCKs Peace coordinator (fredskoordinator) försöker jag hitta rätt i planering och kontakter. En alltid aktuell fråga är finanser och var resurserna ska komma ifrån. Inte minst vad gäller kyrkans interna försoningsarbete tänker jag att det är viktigt att motivera och agera för kyrkans medlemmars egna engagemang och insatser."

ELM och barnhemmet i Nakuru, Bethesda Children Ministry (BCM), arbetar vidare med att ytterligare fördjupa sin relation. En grupp arbetar med att ta fram ett förslag till ett nytt avtal mellan BCM och ELM.

Förberedelser pågår inför besöket från ELCK på ELMs årskonferens i slutet av maj och början av juni. De som kommer är kyrkans tillförordnade ärkebiskop Joseph Ochola och BCMs föreståndare Danvas Nyakundi.



Ochola och Nyakundi.

